

## Het schooljaar 1941-1942

Hierbij volgen nog enkele dagboek aantekeningen over die tijd.

Het riante schoolgebouw van het Christelijke Lyceum aan de Utrechtseweg werd in september 1941 door de bezetters gevorderd. De leraren en leerlingen hebben toen onderdak gekregen in ons oude gymnasium aan de Bovenbeekstraat per 1 oktober.

Op vrijdag 3 oktober vond de herfsttocht plaats. We reden met de tram naar het eindpunt in Velp. Wij zijn vandaar gaan wandelen via de Posbank naar de Carolina-hoeve. Daar hebben we pannenkoeken gegeten en spelletjes gedaan. 's Middags zijn we naar De Steeg gewandeld en met de trein naar Arnhem terug gereisd.

De winter van 1941 op 1942 was nogal streng. We verhuisden op school vaak van het ene koude lokaal naar het andere, waar het wat warmer was. Ook waren er vaak leraren ziek. De beide vierde klassen werden dan in één lokaal gepropt, zodat we toch les zouden krijgen.

Op dinsdag 19 mei 1942 werd de lentetocht gehouden. We gingen per tram naar de Duno. Vandaar<sup>zij</sup> we naar de Bilderberg gewandeld. Daar hebben we gegeten en spelletjes gedaan. Als bijzonderheid wordt vermeld, dat de tweede klas de handbalwedstrijd van de vierde klas had gewonnen! Vervolgens zijn we terug gewandeld naar Oosterbeek en met de tram naar Arnhem gereden.

Op dinsdag 30 juni was er alweer een schoolreisje. Dit was een kersentocht. We reden met de tram naar de Westerbouwing. Vandaar wandelden wij naar het Drielse-

veer over de Rijn en zetten onze tocht voort door de Betuwe richting Heteren. Daar was een boerderij met een grote boomgaard, waar we een rustplaats vonden. We konden naar hartelust kersen eten. Die waren nog zonder bon! 's Middags zijn wij naar het Renkumse veer gegaan en daarmee weer overgestoken naar de Veluwe. Vandaar we naar Kievitsdool gewandeld om daar de tram te pakken naar Arnhem. De meesten van ons torsten gemiddeld 5 pond kersen mee.

Dit is het einde van mijn herinneringen aan het Arnhemse gymnasium. De kersentocht was een soort afscheid van mij van de school. Op woensdag 1 juli 1942 zou ik nog afscheid van onze klas IV b nemen.

Een paar dagen later zou ik naar mijn nieuwe woonplaats Maassluis vertrekken, waar mijn ouders reeds woonden.

We ontlieden daardoor weliswaar de jammerlijke evacuatie van Arnhem in oktober 1944, maar hadden in Maassluis te maken met de barre hongerwinter van 1944 op 1945.

Maar we zijn dankbaar: we hebben de oorlog overleefd en daardoor kan ik mijn dierbare herinneringen aan het gymnasium in Arnhem hier te boek stellen. Tussen haakjes: wordt het niet tijd om onze school een naam te geven? Van een of andere geleerde uit Arnhems roemrijk verleden?

Vale,  
Roelof de Jong